

# Een onheils- tijding met kerst

**Op 22 december 1948 stelde Adjudant Generaal P.J. Fierst van Wijnandsbergen een telegram samen, gericht aan de burgemeester van Numansdorp. “Vader A Bervoets Schuringsedijk 126 inlichten overlijden 21 december nabij Rantau Prapat ten gevolge omslaan carrier van soldaat EKL L Bervoets”.**

Door: Henk van den Heuvel

**D**ergelijke onheilstijdin-  
gen waren in de periode  
van 3 december 1945 tot  
23 november 1962 niet  
ongebruikelijk. Neder-  
land probeerde zijn gezag in Neder-  
lands-Indië met politieke en militaire  
middelen te herstellen. Er waren 6250  
Nederlandse slachtoffers te betreuren,  
waaronder Leendert Bervoets. Hij  
kwam om het leven tijdens de zoge-  
naamde tweede politionele actie (actie  
Renpaard). Zijn naam staat vermeld  
op het in 1997 onthulde 'Indië Monu-  
ment' op de algemene begraafplaats te  
Numansdorp.



Het gezin Bervoets in 1946

## De familie Bervoets

Op 16 mei 1924 trouwden te Numans-  
dorp de landarbeider Anthonie Ber-  
voets en Adriana de Vos. Het echtpaar  
kreeg twee zoons: Leendert (20 juni  
1925) en Jan Hermanus (9 mei 1929).  
Ada, één van de kinderen van Jan,  
deelt herinneringen uit haar jeugd: “Er  
werd weinig over Ome Leen gepraat.  
Foto's waren er wel; die hingen zowel  
bij onze oma als bij onze ouders thuis.  
We kregen antwoord op de vraag wie

tegenstelling tot eerdere berichten zou  
hij niet in november thuis komen, hij  
mocht zelfs in z'n handen klappen als  
het februari zou worden. Hij schreef  
ook over zijn verblijf op de rubber-  
plantages. Toen hij zijn laatste brief  
schreef, op 2 december 1948, verbleef  
hij in een oude theefabriek. De familie  
had een sterke band. Mijn oma droeg  
na zijn overlijden de ketting van haar  
zoon Leen. Toen ze overleed heeft mijn  
vader hem omgedaan, de ketting is met  
hem heengegaan.”



Een oefening met de carrier, twee maanden voor zijn overlijden.

## Bezittingen



De twee krissen zijn nog in het  
bezit van de familie.

In het Nationaal Archief ligt het  
dossier van Leendert Bervoets.  
Alleen met nadrukkelijke toestem-  
ming van de familie wordt inzage  
verleend. In enkele documenten  
wordt gesproken over zijn per-  
soonlijke bezittingen; o.a. twee  
krissen en een Indische doek. Op  
27 januari 1949 wordt een kist met  
eigendommen aangetekend naar  
Nederland verscheept. Met het  
verzoek deze op delicate wijze te  
overhandigen aan A. Bervoets.

Inhoud: 1 sigarettenkoker (zilver),  
1 vulpen in etui, 1 polshorloge  
(Mentor), 3 vorken (Djoka zilver),  
1 dasspeld, 3 ringen, 2 broches  
(Kandari-zilver) en 1 paar man-  
chetknopen (Kandari-zilver).

(Bron: Nationaal Archief)



Leendert Bervoets, 20 juni 1925 – 21 december 1948.

## Staat van dienst en overlijden

Na 7 jaar Lager Onderwijs volgt  
Leendert een vierjarige opleiding op de  
MULO. Na zijn functie als ambtenaar  
van de Distributiedienst treedt hij  
op 6 mei 1945 in dienst bij het Veilig-  
heidsdetachement Grensbewaking  
Almelo, met als speciale aantekening

dat hij niet meer in het bezit is van zijn  
Persoonsbewijs. Op 1 juli 1946 wordt hij  
als dienstplichtig soldaat 250620088  
ingelijfd bij het 3e Regiment Infanterie.  
Een dag na de afscheidsparade van  
25 september 1946 in Bergen op Zoom  
vertrekt hij met schip 'Kota Agoeng'

van de Rotterdamsche Lloyd naar  
Indië. Op 10 oktober passeert hij de  
keerkring, op 25 oktober wordt hij ont-  
scheept te Belanwan-Deli, een haven-  
stad aan de noordoostkust van Suma-  
tra. Op 1 januari 1948 wordt hij als lid  
van de verbindingafdeling bevorderd  
tot Soldaat 1e Klasse. Op 21 december  
1948 komt hij op 23-jarige leeftijd om  
het leven, samen met korporaal Pieter  
Cornelis Thijssen. Hun carrier komt op  
de weg tussen Rantau Prapat en Wing-  
foot terecht in de zachte berm en slaat  
over de kop. Op 10 januari 1949 schrijft  
zijn commandant J.E. de Vries de vol-  
gende verklaring: “De soldaat der eer-  
ste klasse, Bervoets, L., was in opdracht  
van commandant verbindingspeloton  
ingedeeld als radio-telegrafist bij een  
sectie carriers, commandant korpoo-  
raal Thijssen. Deze sectie carriers  
kreeg opdracht van commandant 3-3-  
RI zich op 21 december te begeven van  
Rantau Prapat naar Tolan-Tolan. Bij de  
vervulling van die opdracht gebeurde  
een ongeval, waarbij de soldaat om het  
leven kwam. Dit is dus geheel en al een  
dienstongeval.”

(Bron: Nationaal Archief)



Afscheidsparade Bergen op Zoom

## Begrafenis

Reserve Kapitein J.E. de Vries rappor-  
teert op 10 januari 1949: “Gedurende de  
actie was het niet mogelijk de begrafe-  
nis te doen plaatsvinden op de militaire  
begraafplaats te Medan. Dientenge-  
volge heeft de voorlopige begrafenis  
plaatsgevonden op 22 december 1948  
bij het hospitaal te Wingfoot, ongeveer  
300 kilometer ten zuiden van Medan.”  
Dat dit niet gebruikelijk was blijkt wel  
uit het feit dat hij ook een situatieschets  
maakte met diverse opmerkingen over  
de exacte locatie van het graf. “Naast  
de vleugel van Zaal I, de operatiekamer  
en de apotheek, in de nabijheid van de  
boom. Zes meter naast die boom, 24  
meter vanaf de hoek van de operatieka-  
mer”. Op 29 december 1949 ontvangt de  
familie Bervoets een schrijven inzake  
de aanstaande herbegraving en daar-  
bij excuses voor de administratieve  
achterstanden. Later volgt het bericht  
dat Leendert samen met vijf andere  
militairen op 21 april 1950 is herbegra-  
ven op het ereveld in Medan (Sumatra),  
in graf No. 138A. Tegenwoordig ligt

zijn graf (nummer 1312) op het ereveld  
Leuwigajah, niet ver van Bandung  
(even buiten de stad Cimahi). Op dit  
ereveld zijn veel stoffelijke resten van  
mensen herbegraven, die eerst elders  
op een ereveld in de archipel begraven

zijn geweest (Sumatra, Borneo). Op deze  
plek, vallend onder het beheer van de  
Nederlandse Oorlogsgravenstichting  
(OGS), bevinden zich de graven van  
ruim 5.000 Nederlandse oorlogsslach-  
toffers. (Bron: Nationaal Archief)



Zes meter naast die boom...